

HEBBEN JIJ EN JE BENEN ZIN IN EEN PAAR LANGE TOCHTTEN? PAK DAN NU JE AGENDA, PRIK DRIE WEEKENDEN EN ONTDEK AL FIETSEND HET VERHAAL VAN TWEEDUIZEND JAAR LANDSVERDEDIGING. TEKST EN FOTO'S JESSICA DE KORTE

Weekendtocht 1 LANGS DE MOOISTE FORTEN

3 Nieuwe Meerdagse tochten WEEKENDJE WATERLINES!

Bruine nestkastjes hangen aan metershoge esdoorns. De vogels lijken een wedstrijd te houden wie er het mooist en luidst kan zingen. Ik hoor het *fi-ied* van de vink en het *sie-sie-sien* van het goudhaantje. Fort Uitermeer is, net als veel andere forten, een fraai struisje natuur geworden. Vleermuizen kunnen de bonvrije schulpplaatsen in vliegen en zo verkoeling vinden.

Mijn fiets heb ik gestald naast het terras, met zicht op de Vecht. Verderop staat de ruïne van een toren, waar soldaten zich konden terugtrekken als het fort dreigde te vallen. Ooievaren nestelen op een houten paal met gevlochten wilgentenen. Een stichting zorgde voor bijzondere planten en bijenkasten. De weekendtocht Hollandse Waterlinies, die in vesting Weesp begint, gaat lang heel wat forten.

De een is van zand, de ander heeft gebouwen van baksteen of beton. Een ding hebben ze gemeen: waar voorheen de kogels floten, fluiten nu vogeltjes. Je fiets langs verdedigingswerken van de Oude Hollandse Waterlinie en de Hollandse Waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam samen), die sinds vorig jaar Unesco Werelderfgoed zijn. Het strategisch gevormde landschap van dijken, sluizen, gemalen, kanalen en bunkers strekt zich uit van Edam tot de Biesbosch.

Bij oorlogsbegin kondden militairen het land hier tot Kniehoogte onder water zetten. *Inunderen*, heet dat niet een duur woord. Zo lukte het in rampjaar 1672 om het Fransse leger van Lodewijk XIV weg te houden van het rijke westen. Later schoof de waterlinie steeds meer naar het oosten op, om ook de bewoners van de provincie Utrecht te beschermen.

Op de fiets stijgt al snel de spanning bij het naderen van weer een nieuw fort. Soms zijn enkel wat hoge bonken of een paar woeste struiken zichtbaar, waar het bolwerk achter schuilgaat. Ik slinger langs rivieren en plasjes, stilte getuigen van de verdedigingslinies waaran we al dat groen deels te danken hebben. Militairen wisten zorgen er lange tijd voor dat rondom de forten niet mocht worden gebouwd.





Foto: Uttermeer



Liewe Veenman, voorzitter van de stichting Uiterland Uttermeer

Rond forten mocht niet gebouwd worden.
Daar dachten we al dat grond aan.

AFSTAPADRESSEN

➲ Naarden Vesting

Naarden is een prachtige vestingstad. Door de strategische ligging paart de Hollandse hier flink uit, met stadswallen een dubbele gracht, bastions en stadspoorten. In het bezoekerscentrum Gie Loods is de tentoonstelling Naarden en de Waterlinie te zien (dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur; Ruijdaelplein 10; Naarden-Vesting). Ook het Nederlands Vestingmuseum is interessant (open van dinsdag tot zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur; Westwalstraat 6, Naarden).

➲ Vesting Muiden

Als voorpost van Amsterdam speelde Vesting Muiden samen met die van Naarden en Weesp een belangrijke rol. Fort C heeft een klein bezoekscentrum. Een korte film vertelt de geschiedenis van Vesting Muiden en

zijn relatie met de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Doordeweeks open tijdens kantooruren en op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. Entrée is gratis. Vestingplein 1, Muiden.

➲ Fort Uttermeer

Fort Uttermeer heeft een lange geschiedenis. Eind zestiende eeuw lag er al een schans naast de oude sluis, die later vervangen werd door een aardwerk (een ingegraven verdedigingswerk). Aan het eind staat een bomvrij torenfort. Op het terrein is van alles te doen. Paviljoen Uit & Meer heeft een terras aan het water, en serveert hamburgers, bosbessenbrood en salades. Slapen kan op een driftig vlot. Als alle dagen open, behalve maandag, Uttermeer 5, Weesp. paviljoenuittemeer.nl



AFSTAPADRESSEN

➔ Werk aan de

Korte Uitweg

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in de gezellige theetuin. Het Natuurkampenterrein heeft kampvelempjes, een soort picknickplek. Een oever waar staat er statig op zijn neus. Bij Fort de Batterijen is het gezellig druk vanwege een evenement. Het oude slavptruck van de soldaten is nu een vergaderunitie. Verderop waren op het Amsterdam-Rijnkanaal schepen voorbij, met goedeinen uit het Roergebied.

Een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is Fort bij Vechten. Zelfs de Romeinen zaten hier al langs de Rijn liep de *limes*, de grens van het Romeinse Rijk, met forten, wachttorens en een weg. Naast Fort bij Vechten staat een betonnen reconstructie, die de oude omtrek van het Romeinse *castellum* toont. De grond ligt hier nog altijd een meter hoger dan de omliggende weilanden. “Zo uniek, dat ze dit kunnen maken, in die tijd”, zegt de gids. Als hij de flankbatterijen toont, springt aan de overkant net een fietser naakts de gracht in. Een eeuw geleden liet men dat wel uit zijn hoofd, toen soldaten hier zwaarbewapend klaar zaten. Maar nu voelt het vredig. Een vinkje zingt zijn lied en boerenzwaluwen dansen stierlijk in de lucht.

➔ Bezoekerscentrum

Greibelinie

Fort aan de Buursteeg is een van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken van de Grebbelinie. Honderden militairen konden binnen de muren blijven. Het verdedigingswerk lag tijdens de gevechten in mei 1940 flink onder vuur. Bezoekerscentrum Grebbelinie toont onder meer films, interactieve animaties en militaire voorwerpen. Open di t/m zo.

Openingsdagen verschillen per dag. Buur steeg 2, Ranswoude. grebbeliniebezoekerscentrum.nl

➔ Militair Ereveld

Erevelde

Het militair ereveld Grebbeberg bij Rhenen was de eerste oorlogsbegraafplaats van ons land. Hier liggen meer dan vierhonderd Nederlandse soldaten die in mei 1940 sneuvelden tijdens de strijd om het zuidelijke deel van de Grebbelinie. Het ereveld ligt 600 meter van de route af. Ga rechts bij knooppunt 32 en volg de Grebbeweg.

Weekendtocht 2 LIMES EN LINES DOOR POLDERS EN LANDGOEDEREN

Een man met fiets in net pak is een boterhammetje aan het eten. Stropdas om, krantje voor zijn neus. Af en toe kijkt hij even voor zich uit, over Post van Lambalgen. Verhoogd in het landschap ligt een golvend grasveld met aarden wallen, die met gevlochten takken bij elkaar worden gehouden. Zelf heb ik mijn fiets net gestald om hier een rondje te lopen. Aan de overkant van het water rijden wielrenners voorbij, hun gelach gaat op in vogelgezang, dat uit de bomen komt. De man niet zijn kraantje heeft een goede plek uitgekozen om tot rust te komen. Alleen twee bunkers herinneren nog aan de donkere eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 250 schutters konden dekking vinden achter de banketten. Ook stonden hier kanonnen opgesteld. De post maakte deel uit van de Grebbelinie, die voor het laatst werd ingezet toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvonden.

De Grebbelinie is al in de achttiende eeuw aangelegd tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, als

bufferzone. Hier moest de vijand eerst doorheen zien te komen voordat hij de achtergelegen waterlinies bereikte. Dat gaf de Hollander meer tijd om het land onder water te zetten – want dat kon maanden duren. Tijdens de weekendtocht Limes en Lines, die je in Amersfoort start, fiets je zowel langs de Grebbelinie als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat zijn heel verschillende landschappen. Eerst ga je door een gebied met landgoederen en bossen, waar de heuvels een natuurlijke barrière vormden voor de vijand. Later slingert de weg door polders.

Bij Utrecht liggen veel forten dicht bij elkaar, allemaal ter bescherming van de stad, die belangrijk was door zijn kazernes. Sommige ondernemers begonnen een leuk restaurant in een van de gebouwen, waar vroeger soldaten bivakkeerden. Werk aan de Korte Uitweg heeft bijvoorbeeld een leuke en sfeervolle theetuin en een Natuurkampenterrein met piwowagens en een tipi.

Het is verrassend op hoeveel plekken je forten tegenkomt. Het zijn af en toe prachtige straatjes

Weekendtocht 3

UTRECHTS WERELDERGOED, FORTBIER EN BUNKERS

In en rondom de stad Utrecht kan je een flinke tijdreis maken, langs de resten van een Romeins *castellum*, mooie vestingsteden en forten van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Everdingen bijvoorbeeld. De munition die hier lag opgeslagen, heeft nu een platgemakkelijk voor lekkernijen. De koeke ruimtes van het fort zijn namelijk ideaal voor het rijzen van blauwe kaas en bier. Voormalig fysiotherapeut Marco Lauret liet het verdedigingswerk opknappen en begon er een bierbrouwerij. "Het water dat hier op de oude manier wordt gefilterd, is perfect om mee te brouwen."

Het fort ligt tussen de brede, stoele Lek en de rommelige weilanden. Kauwen en kraaien hebben zich genesteld in de geschutspoorten van het torenfort. "Pas op dat je er niet door centje wordt aangevallen. Ze kunnen wat beschermend zijn", lacht Lauret, terwijl hij onderussen waarschuwend wijst naar de drempels en gaten in de vloer.

De weekendtocht Utrechts Werelderfgoed begint in de stad Utrecht, waar de historie voor het opropen

ligt. Ik heb nooit geweten dat meters onder het Domplein Romeinse resten zijn te zien. In de ondergrondse attractie DOMunder kun je met een slimme zaklamp op zoek naar archeologische resten en verhalen. Al snel gaat de fietsroute het groen in, ingeklemd tussen schewleggen, die niet verbreed mogen worden. Later kom je aan bij de Lek, waar Fort Everdingen ligt. Op de Dieklik rusten huizende uit op bottonen schuilplaatsen, die verspreid in de weilanden liggen. Hazen snellen door het gras, een torenvalk hangt erboven.

Ik stop even bij een doorgerechte bunker, ook wel

bekend als Bunker 599. Het is bijzonder om daar

doorheen te lopen. De snelweg ligt vlakbij, maar de micaeuwen en aalscholvers trekken zich daar

nietjes van aan en zitten op houten palen in het

aangrenzende water. Bizar hoe dicht de stedelijke

wereld en de natuur hier bij elkaar liggen.

Na glassstad Leerdam loopt de route dwars door de Alblasserwaard en Lopikerwaard, oude polder-

AFSTAPADRESSEN

DOMUNDER

Utrecht is zoals meer Europese steden van oorsprong een Romeins fort. Door de hooggelegen zandgronden was de Rijn hier goed doorvaatbaar en kon het *castellum Traiectum* uitgroeien tot een handelspost. Onder het huidige Domplein liggen de resten van het fort. Het museum DOMunder roont tweeduizend jaar bewogen historie. Open van di t/m zo, de ontdekkingstochten beginnen op vaste starttijden, reserveren kan via de website. Domplein 4, Utrecht. domunder.nl

CASTELLUM HOGE WOERD

Castellum Hoge Woerd is een moderne versie van het Romeinse fort *Fletio* dat hier tussen circa 400 tot 400 na Chr. lag. De muren, de wegen, het badhuis en zelfs de rivierloop bevinden zich allemaal exact op de oorspronkelijke plek. Het museum geeft een heel verrassend beeld van maar liefst drieduizend jaar vrouwen en mannen in het hart van het huidige Nederland. Open van di t/m zo, van 10.00 tot 17.00 uur. Hoge Woerdweg 2, Everdingen. museumhogewoerd.nl



Oude gevels in
Leerdam



Het ambacht leeft nog.
In glassast Leerdam



Duits & Lauret, gebrouwen
in Fort Everdingen



Bongerzagde lumen uit de
Tweede Wereldoorlog



Duursteade, 63 km **Etappe 2** Wijk bij
Duurstede - Amersfoort, 62 km
WATERLINES
Etappe 1 Weesp - Breukelen, 44 km
Etappe 2 Breukelen - Weesp, 58 km
LF-WATERLINIEROUTE
Deze weekendtocht volgt voor een groot deel de bewegwijzerde LF Waterlinierroute. Van Weesp tot Breukelen leiden de bordjes van de LF Waterlinierroute de weg. Van knooppunt 8a in Breukelen tot knooppunt 51 in Uithoorn volgt je de fietsknoppenpunten.

- 59 - 60 - 99

- 86 - 85 - 50 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58

- 59 - 60 - 99

- 99 - 98 - 97 - 78 - 63 - 08 - 82 - 86 -

- 8 - 38 - 38 - 1 - 2 - 3 - 95 - 4 - 25 - 2

- 84 - 3 - 5 - 7 - 6 - 32 - 60 - 24 - 58

- 53 - 51 - 52 - 39 - 49 - 50 - 29 - 28

- 36 - 37 - 40 - 41 - 42 - 65 - 17 - 15

- 14 - 35 - 53 - 54 - 52 - 51 - 18 - 14

- 03 - 16 - 15 - 06 - 68 - 27 - 32 - 33

- 36 - 35 - 98 - 39 - 40 - 41 - 44 - 87

- 86 - 85 - 50 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58

- 59 - 60 - 99

- 99 - 98 - 97 - 78 - 63 - 08 - 82 - 86 -

- 8 - 38 - 38 - 1 - 2 - 3 - 95 - 4 - 25 - 2

- 81 - 45 - 25 - 27 - 26 - 11 - 31 - 32 - 52

- 27 - 26 - 83 - 74 - 41 - 42 - 46 - 47

- 96 - 45 - 44

WEEKENDTOCHT 2 LINES IN LINES

Etappe 1 Amersfoort - Wijk bij



gebieden met veenweiden, oeverwallen, knotwilgen en boerderijen. Hier lag de allereerste waterlinie, de Oude Hollandse Waterlinie. Omdat de provincie Utrecht in het begin niet wilde meedoelen, verschoof hij direct ten westen van de gewestweg in Holland, waar Schoonhoven en Oudewater onder vielen.

Het stadje Ameide lag in de frontlinie toen Lodewijk XIV met 120.000 soldaten het land binnenvormde. De bewoners legden razendsnel een verdedigingspost aan, maar die werd snel veroverd. De Fransen brandden Ameide en de molens plat. De bewoners lieten zich echter niet kennen en bouwden het stadje direct weer op. Het is de reden dat het er nu volstaat met zeventien-de-seuwse panden.

De route slingert langs de Lek, Vlist en Hollandse IJssel, waar de vestingsteden Nieuwpoort, Schoonhoven en Oudewater liggen. Twee futten doen een liefdesdansje, een lammetje staat wankel op zijn poten. Ieder voorbijganger grot enthousiast, alsof ik vandaag de eerste ben die hij ziet. Mijn oog valt op

In mijn eigen woongebied, bij Schoonhoven, vallen me ineens plekken op die ik nooit eerder heb gezien. Zo ligt in rivier de Vlist een schiereilandje, dat vroeger als militaire wachtpost diende. De Koeneschans was een ideale plek om de hoog en droog gelopen weg naar het oosten te verdedigen. Normal gesproken valt mijn blik hier op de getijnen, die met hun grote hoorns ook bestigend werken.

Voor nog een beetje extra Romeinse historie duik ik

in De Meern in Castellum Hoge Woerd, een eigen-

lijke herbouw van het Romeinse fort Fletio, dat hier tussen circa 40 tot 400 na Chr. lag. Tijdens een inter-

actieve tentoonstelling leer je hier al puzzelend wat er zoal aan archeologische vondsten is gedaan in Leidsche Rijn. Zie je, tijdens zo'n fietstocht leer je veel meer dan in een geschiedenisboek!

Daarna kom je weer op de LF Waterlinierroute. De weekendocht volgt voor een groot deel de bewegwijzerde LF Waterlinierroute. Van Weesp tot Breukelen leiden de bordjes van de LF Waterlinierroute de weg. Van knooppunt 8a in Breukelen tot knooppunt 51 in Uithoorn volgt je de fietsknoppenpunten.

De routes zijn ook als gpx te downloaden. Voor meer informatie, kijk op waterliniessweekendtochten.nl



WEEKENDTOCHT 3

UTRECHTS WIELERGEOED

Etappe 1 Utrecht
– Leerdam, 53 km

Etappe 2 Leerdam
– Utrecht, 71 km

31 – 38 – 41 – 40
– 39 – 98 – 35 – 36
– 33 – 32 – 27 – 68
– 06 – 70 – 71 – 72
– 74 – 24 – 23 – 22
– 18 – 17 – 19 – 20
– 10 – 02 – 11 – 12
– 13 – 40 – 52 – 64
– 45 – 46 – 48 – 82
– 99 – 49 – 57 – 59
– 39 – 61 – 62 – 20
– 64 – 65 – 66 – 10
– 13 – 11 – 30 – 95
– 40 – 14 – 92 – 33
– 94 – 69 – 13 – 70
– 71 – 72 – 73 – 74
– 36 – 32 – 76 – 21
– 19 – 01 – 23 – 52
– 26 – 31

Letselschade opgelopen door een fietsongeval?



ONNA Letselschade helpt graag kosteloos om jouw schade te verhalen!

ONNA Letselschade staat voor gratis rechtshulp, persoonlijke aanpak en deskundigheid. Veel mensen weten niet dat je bij Letselschade recht op een schadevergoeding. Als je een ongeval overkent is dat al vervolledig genoeg, het is dan fijn als je hulp krijgt bij de ontwikkeling van de schade. Je wilt immers niet met de kosten blijven zitten. Deze zogenoemde letselschade kan worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Als je als fietser (of voetganger) een ongeval meemaakt en letselschade oploopt heb je een bijzondere positie. Volgens de wet ben je als fietser (of voetganger) een zwakke verkeersdeelnemer en word je beschermd door artikel 185 WvW. Dit betekent dat wanneer je betrokken bent bij een aanrijding met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer (auto, bus, vrachtwagen, brommer etc.) jouw schade in beginsel voor minstens 50 % betaald moet worden door de aansprakelijke verkeersraar. Ook wanneer je zelf hebt bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval (bijvoorbeeld als je geen voorrang hebt verleend). Natuurlijk heb je recht op 100% schadevergoeding als de ander volledig aansprakelijk is voor het ongeval. Voor kinderen tot 14 jaar geldt dat hun schade in beginsel altijd voor 100 % betaald moet worden.

ONNA Letselschade ondersteunt cliënten bij de afhandeling van letselschade. Wij doen dit op een laagdrempelige manier. Onze kosten worden rechtstreeks betaald door de aansprakelijke verkeersraar. Daarom is de behandeling van een zaak voor onze cliënten altijd gratis. En als blijkt dat er geen schade te verhalen valt, dan ligt het risico bij ons. Wij brengen onze kosten nooit in rekening bij cliënten.

ONNA Letselschade draagt het Keurmerk Letselschade en onze juristen/experts zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).



**Heb jij een ongeval meegemaakt
of heb je een vraag over letselschade?**

Bel ons op 085 - 13 043 93
Of kijk voor meer informatie op www.onnaletselschade.nl