

ROUTE DOORN

# EEN DIJK AAN VERHALEN



Hoeveel verhalen zijn er over een dijk van tien kilometer lang? Honderden, lijkt het wel. Fietsend over de Langbroekerdijk, tussen Doorn en de Kromme Rijn, verzamel je er vijf in je fietseltas, samen met die verleidelijke kersen. Om later van beide te smullen. Een fietsstocht in driekwartsmaat.

Tekst Ruud Slagmolen Foto's Ruud Slagmolen, De kersenhut Boomgaard, VVV Kromme Rijn





**KASTEEL BEVERWEERT** Een paar keer per jaar  
organiseert Geert Jan Jansen een verkoopexpositie  
op kasteel Beverweerd waar hij woont en werkt. Op  
zijn website meer info over de meestervervasser, zijn  
werk en zijn tentoonstellingen. [geertjanjansen.nl](http://geertjanjansen.nl)



Dan is er vast iets mee aan  
de hand. Een voordeelige  
Picasso wellicht of een heuse  
Van Gogh? Grote kans dat  
het een meesterwerk is

van kasteelheer Geert Jan  
Jansen. Lange tijd vervalste  
hij beroemde schilderijen. Of  
beter gezegd: hij voegde nieuwe  
werken toe aan het oeuvre van  
de beroemde kunstenaars.  
Alsof het nieuwe ontdekkingen  
waren. En die waren zo perfect  
dat de kunsthandel twintig jaar  
lang de oude meesterwerken  
voor 'echt' aanzag. Tottdat hij  
in Frankrijk tegen de lamp liep.

Een korte celstraaf volgde, en nu  
bewoont hij kasteel Beverweerd  
aan de Langbroekerdijk,  
overigens eigendom van een  
slager uit Hilversum. Jansen  
schildert nog steeds, maar  
nu onder zijn eigen signatuur.  
Hij exposeert in binnen- en  
buitenland. En jaarljk staat  
een file van bezoekers voor  
de kasteeldeur om voor een

Het einde van de tocht is in-  
zicht. Nog even en doorn kon-  
digt zich weer aan. Maar eerst  
nog een stukje over de dijk die  
al aan het begin van deze dag  
heel wat verhalen opleverde. In  
m'n fietsas zeul ik kersen mee,  
net buiten Wijk bij Duurstede in  
een kersentuin op de kop getikt.  
"Even proeven?" Bij het zien van  
al dat donkerrode en glanzende  
fruit laat ik mij dat niet twee  
keer vragen. Maar zo ben je wel  
meteen verkocht. "Doe maar  
een pondje", zei ik, wetend dat  
ik onderweg al het nodige van  
die zoete jongens uit de papie-  
ren zak zal halen. Het gebied  
rond Wijk bij Duurstede – mooi  
stadje overigens – grossiert in  
fruitbedrijven. Hier aalbessen  
en kersen, verderop peren en  
appels. Over appels gesproken...

**DE MEESTERVERVASSER**  
Ooit een échte Appel voor  
een appel en een ei gekocht?



## 2 DE DONKERE DICHTER

Dichter Gerrit

Achterberg werd op 20 mei  
1905 geboren. Als zoon van de  
koperslager in de woning achter  
de oranjerie van landgoed  
Sandenburg. Als onderwijzer  
publiceerde hij in 1924 zijn  
eerste dichtbundel. Vele zouden  
daarna nog volgen. In 1959  
ontving hij voor zijn hele oeuvre  
de prestigieuze Constantijn  
Huygens-prijs. Maar de  
bekende dichter had ook een  
donkere kant. Op 15 december  
1937 schoot hij in Utrecht zijn  
hospita Roel van Es dood, nadat  
Achterberg haar zestienjarige  
dochter Bep had geprobeerd  
te verkrachten. En in 1946  
trouwde hij met Cathrien van  
Baak, van wie bekend was dat  
ze eerder lid was van de NSB en  
minnares van een Duitse SS'er.  
Vrienden en bewoneraars  
hebben lange tijd de problemen  
en de lustverlangens van  
Achterberg toegedekt met de  
mantel der liefde.

Inmiddels ben ik het eigenlijk  
geen dijk is. Links laat de  
robuuste donjon van Lunen-  
burg zich door het groen zien,  
rechts kabbelt het water van de  
wetering. Bij het graven werd  
de aarde links van het kanaalje  
gegooid en zo ontstond een wat-

appel en een ei de kopieën van  
de meesterwerken te kopen.

## 2 DE DOORTASTENDE BISCHOP

Vanwege de vele  
overstromingen van de

Kromme Rijn liet bisschop  
Godebald in 1122 bij Wijk bij  
Duurstede een dam aanleggen.  
Daarmee zakte ook het

grondwater in het langbroek  
het moeras tussen Wijk bij  
Duurstede en Utrecht. Hij  
besloot het gebied om te  
zetten in landbouwgrond. Er  
ontstonden copezen, smalle,  
lange kavels van 55 bij 1200  
meter. Om de twee copezen  
kwamen dwarsboten die hun  
water afvoerden op de nieuw  
gegraven Langbroekwetering.

Toen Godebald later hulp nodig  
had bij invallen van buitenaf  
verhief hij rijke boeren in de  
ridderstand. Maar dat kon



Ook met evenementen als Kersenpop en het NK Kersenpitspugen. Net buiten Wijk bij Duurstede ligt de kersentuin van de familie Vernooy. Daar kun je ook het Kersennemuseum bezoeken. Inmiddels dient Doorn zich aan. Op een paar kersen na is de papieren zak leeg. En als kers op de taart denk ik terug aan een laarste, tragisch, maar ook romantisch verhaal van de Langbroekerdijk. Plaats van handeling: de opritlaan van kasteel Beverweerd.

## DE STERVENDE VLEGENIER

Op 25 februari 1945 keerde Régis Deleuze terug van een bombardement in Duitsland. De 22-jarige Fransman, die vrijwillig dienst had genomen bij de Royal Air Force, raakte boven de Langbroekerdijk in de problemen, waarna zijn toestel op het landgoed Beverweerd neerstortte. Een monument halverwege de lange lindelaan markeert de plek waar Deleuze crashte. Er doet een verhaal de ronde dat boeren de arme Régis na zijn crash beroofden. Een andere versie is veel positiever én romantischer. Na het neerstorten spoedeigravijn Zu Castell-Castell, de toenmalige kasteelvrouw van kasteel Beverweerd, zich naar de plek van het ongeval. Ze pakte de jonge piloot op, die nog één keer opkeek en toen stierf in haar armen.



alleen als de ridder in spe een woonstoren wilde bouwen met een gracht, een ophaalbrug en een poortgebouw. Zo ontstonden langs de weterring tal van versterkte woonstorens. Rond 1400 telde de dijk zo'n veertig van deze donjons. Nu is er nog een handvol van over. Nog steeds fiets ik rechtdoor, de landgoederen Sandenburg, Gaderstein, Lurenburg en Hindersteyn zijn gepasseerd. Je krijgt de indruk dat ze eraf vanaf de Middeleeuwen zo blijgen. Maar schijn bedriegt. Elke ridderhofstad is in de loop van de tijd wel een keer verwoest, afgebrand, gesloopt, opnieuw opgebouwd of gereviseerd. Vooral in de tweede helft van de 19de eeuw ontdekten rijke kooplieden de optrekjes als een plek waar het goed wonen was. De robuuste woonstorens werden verbouwd tot riante lusthuizen. Of zoals nu, tot bed & breakfast.

## HET ONTHOEDE SPOOK

Sterkenburg is een van de oudste kastelen in Utrecht en

toont aan de Langbroekerdijk nog zijn oorspronkelijke woonstoren. Het ontstond in de 13de eeuw als burcht met vooroor een verdedigingsfunctie. Na een regiment aan ridders en adellijke types is het nu in bezit van de gebroeders Van Heesdingen die het kasteel als bed & breakfast uitbaten. Slapend in de zolderkamer kan het zijn dat de kroonluchter ineens zacht begint te zwaaieren. Een briesje strijkt over je hoofd. Alsof iemand door de ruimte zweeft. En dat zou best weleens de geest van Anthonis van Aeswijn kunnen zijn. In juni 1647, net na zijn huwelijk met Margaretha Storck, verliet hij de burcht en werd hij later in het bos onthoofd teruggevonden. Nu waart hij nog steeds in Sterkenburg rond: op zoek naar zijn moordenaar én... zijn hoofd.

Na al die kastelen volgt het plaatje Werkhoven en het gebied rond de Kromme Rijn, vooral bekend om de kersenteelt. Al in de Romeinse tijd werd hier fruit geteeld. In de zomer staat de kers centraal.



## ROUTE DOORN / KROMME RIJN

**Afstand** 57 KM

**Start:** Parkeergarage Cultuurhuis, Raadhuisplein 2 in Doorn\*

**Autonavigatie:**  
N52 02.005 E5 20.611

### Afkoortingen

LA = Linksaf

RA = Rechtsaf

RD = Rechtdoor

Y = Wegwijzer

PS = Paddenstoel

KP = Knooppunt

Ri. = Richting  
Brug over en op T-kruising RA. Wordt in **Langbroek**, na kruising (*Langbroekerdijk*).

- 2 In Sterkenburg** LA, brug over en direct RA. Volg KP76 - 60 - 62 - 63 - 58 - 57 - 56 - 55 - 53 - 54 - 96 - 15 - 14. Bij 14 KP-route verlaten en RD, tegelfietspad op (*Zandweg*).

- 3** Vóór rotonde LA en 1e afslag RA, later rood asphalt fietspad op. Op volgende rotonde RD en **Wijk bij Duurstede** uit. Voor kruising met (*Groenewoudseweg*) RA, weg oversteken en op T-kruising bij parking LA. Op T-kruising RA en met brug over water (*Groenewoudseweg*) en direct RA, fietspad op (*Langbroeksepad*) ri. KP13. Bij 13 LA, later (*Langbroekseweg*) later (*Wijkerweg*), later (*Bovenwijkkerweg*).

- 4** Einde weg, op T-kruising RA, (*Gooyerdijk*), 2e afslag LA, 1e afslag LA (*Darthuizen*). Op driesprong links aanhouden en 1e afslag LA (*Zandweg*). Op driesprong rechts aanhouden. Later (*Buurtweg*). Op driesprong links aanhouden.

- 5 In Doorn** op einde weg RA. (*Langbroekerveld*). 1e afslag LA, weg oversteken en RD (*Kapelweg*). Einde weg LA en naar rechts naar Start.

\* Parkeergarage gratis. 24 uur geopend, maximaal toegestane parkeertijd: 10 uur (met P-schijf). Fiets uit- en ingang zit tussen de garagedeuren en is te openen met de parkeerkaart.

### KEIZERLIJK OPTREKJE

Na WO II werd de Duitse keizer Wilhelm II uit zijn land verbannen. Hij leefde en woonde tot zijn dood in 1941 in Huis Doorn, het kasteel, de ridderhofstad en het landgoed op de Utrechtse Heuvelrug, huisdoorn.nl

### MUSEUM DORESTAD

Het museum vertelt de historie van Wijk bij Duurstede en toont archeologische vondsten. museumdorestad.nl

### KERSENNUSEMUM

Naast wandelen door de kersenboomgaard ontdek je in het kersensemuseum op interactieve wijze de geschiedenis van de kersenteelt. Bijzonder is de afmijnzaal uit 1949, eerder in gebruik bij de fruitveiling van Wijk bij Duurstede, later afgebroken en hier weer opgebouwd. Wil je weten of je over de juiste handelsgeest beschikt? Speel dan het veilingsepel. dekersenhof.nl/fiet-kersennuseum